



Μέλισσα

Λουτράκι
Περαχώρα
Αγ. Θεόδωροι
Ίσθμια
Πίσια

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΙΑ «ΜΕΛΙΣΣΑ»

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Αγαπητοί φίλοι συνδημότες,

Όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, προκαλούν και θίγουν. Προσβάλλουν την αισθητική μας. Είναι αντίθετα στην ηθική και τις κοινωνικές μας αξίες.

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σιωπήσει, αν αγαπά έστω και ελάχιστα, το Λουτράκι, την Περαχώρα τους Αγίους Θεοδώρους, τα Ίσθμια και τα Πίσια.

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρυφτεί πίσω από την ησυχία της ζωής του και να αφήσει τους «άλλους», να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά. Δεν υπάρχουν οι «άλλοι» και δεν θα υπάρξουν ποτέ.

Ο καθένας μας έχει προσωπική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση, αν θέλουμε, να συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια αναγέννησης του τόπου, να επαναφέρουμε το δήμο στην κανονικότητα και τις κοινωνικές μας αξίες πίσω σ' αυτό που θα έπρεπε να είναι απ' όλους μας κοινά αποδεκτό.

Είναι αδιανόητο ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων να είναι τα επόμενα χρόνια όμηρος των εισαγγελέων, των ανακριτών και των δικαστών.

Από τον τόπο μας λείπουν κάποια πολλά εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά που θα μπορούσαν να κρατήσουν το Δήμο όρθιο και να τον αναπτύξουν. Πρέπει να σταματήσουν να γίνονται κάθε τόσο κατασχέσεις δημοτικής περιουσίας, που μας ευτελίζουν στο Πανελλήνιο.

Φτάσαμε εδώ γιατί το πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε την ευθύνη να μας οδηγήσει στο μέλλον, αποδείχθηκε ανεπαρκές, άτολμο και κατώτερο των περιστάσεων.

Τώρα πλέον όλοι ξέρουμε τι συνέβη, πως συνέβη και από ποιους. Κανείς δεν έχει άλλοθι.

Πρέπει να τελειώνουμε με τις παθογένειες ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που λόγω της αδιαφορίας του, αν μη τι άλλο, έχει οδηγήσει το Δήμο μας εκεί που παρακάτω δεν πάει.

Το χρέος είναι η βαριά ευθύνη που κρύβουμε βαθειά στην ψυχή μας και μας εγκαλεί, να μη ξεχνούμε τους στόχους της ζωής μας.

Να μη σιωπούμε ενώ πρέπει να φωνάξουμε. Να αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε τις αξίες του τόπου που αγαπάμε, τις αξίες των ανθρώπων που μαζί τους περνάμε τη ζωή μας.

Αισθάνομαι προσωπικό χρέος, απέναντι στους δημότες, που μου επιβάλλει αυτή τη στιγμή να κάνω κάθε προσπάθεια για να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων που, ομολογουμένως, είναι τραγική. Προς Θεού όμως, δεν παριστάνω τον Σωτήρα. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική.

Οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζετε. Για όσους δεν με ξέρουν πρέπει να πω, πως πιστεύω ότι έχω την επιστημονική κατάρτιση, την ηθική ακεραιότητα και μια πορεία στη ζωή, που μου επιτρέπει να σας ζητήσω να στηρίξετε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει μία ομάδα συνδημοτών, από όλες τις κοινωνικές και πολιτικές τάξεις του δήμου και από όλα τα γεωγραφικά του διαμερίσματα. Ο σκοπός της προσπάθειας μας είναι η **ΑΝΑΤΡΟΠΗ** της μιζέριας, της απαξίωσης, της καθυστέρησης και της υποβάθμιση της ζωής και του δήμου μας.

ΑΞΙΖΟΥΜΕ καλύτερη τύχη.

Σας καλώ να στηρίξετε ενεργά τον συνδυασμό «Μέλισσα», του οποίου έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Δεν είναι η ώρα για λόγια και ατέλειωτες συζητήσεις.

Είναι η ώρα να σηκώσουμε ψηλά τον τόπο μας, κάνοντας όλοι το χρέος μας.

Σας καλώ να στελεχώσετε την «Μέλισσα» για να χαράξουμε **ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ** την νέα ελπιδοφόρα πορεία.

«Γιατί είμαστε κληρονόμοι ενός τρομερού παρελθόντος. Τούτη η κληρονομιά πρέπει να καίει στη χούφτα του καθενός μας σαν διαμάντι φλεγόμενο. Εγώ αυτό έχω να σας πω»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Νευροχειρουργός

Επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού

«Η Μέλισσα»

Για τον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Υ.Γ.: Μόνο τυχαίο δεν είναι το όνομα του συνδυασμού. Έχει και ιστορία και μέλλον. Σύντομα θα τα παρουσιάσουμε όλα.